

Met de lijkkoets door de Schiedamse binnenstad

st. d. d. 16/9 '15

Door Frank Willemse

SCHIEDAM - Een oase van rust midden in de stad. Dat is de RK-begraafplaats onder aan de Vlaardingerdijk. Op Monumentendag rijdt een historische rijtuigje heen en weer en

is de kapel open voor publiek. Een pareltje die oude begraafplaats, maar hij moet wel opgeknapt worden.

Statisch schrijdt de zwarte lijkkoets over de Lange Haven. Een prentbriefkaart uit vervlogen tijden toen de burger stopte voor een rouwstoet en de hoed afnam. Nu met monumentdag zijn het verbaasde gezichten van de toeschouwers als de lijkstoet door de binnenstad rijdt. Is er plek, dan mag je meerijden. Maar weinigen durven dat.

Getrokken door twee Friese paarden ziet de koets er sta-

tig en comfortabel uit. Binnen een benauwd hokje voor vier mini-personen met amper licht. Geen koninklijk gevoel door het voortdurend heen en weer schudden van de koets; elke klinker voel je. Wel majestueus is de sliert nerveuze auto's in de binnenstad achter de twee Landauers.

De voormalige RK begraafplaats zelf is een oase van rust. Een vergeten plek sinds de sluiting in 1972. Maar met de restauratie in 2000 heeft de grote kapel weer een functie. Als gebedshuis voor de orthodoxe kerk van Roemenie.

Buiten de oudste bomen van Schiedam temidden van vergeten graven die schots en scheef staan. Grafmonumenten van vooraanstaande katholieke families als Melchers, Van der Burg of Nollet.



Maar weinig mensen durfden een ritje in de oude lijkkoets aan. Deze ging richting RK-begraafplaats.

Foto: f